

Δωδεκαήμερο ή Δωδεκάμερο

Καθώς πλησιάζουμε τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, τα πάντα γύρω μας στολίζονται με λαμπρότητα! Όλοι μας προετοιμαζόμαστε γι' αυτή τη μεγάλη μέρα από καιρό. Στολίδια, δώρα, καινούρια ρούχα, νόστιμα φαγητά, διασκέδαση, αποτελούν τα κύρια θέματα των προετοιμασιών μας.

Όλα αυτά όμως είναι προετοιμασίες που σχετίζονται με τον εξωτερικό εαυτό μας. Αφορούν μόνο το σώμα μας και αδιαφορούν πλήρως για την ψυχή μας! Πίσω από τις εξωτερικές αυτές προετοιμασίες, στο βάθος της ανθρώπινης καρδιάς, υπάρχει μία κρυφή ελπίδα για μια βαθύτερη, εσωτερική προσέγγιση των Χριστουγέννων. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από φθαρτό σώμα, αλλά και από αθάνατη ψυχή, η οποία χρειάζεται και αυτή τη δική της προετοιμασία, για να γιορτάσει και να νιώσει και αυτή αληθινά και ουσιαστικά Χριστούγεννα!



(ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΥΡΙΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΦΟΣ)

Ο Χριστός ήλθε ανάμεσά μας για να σώσει το ανθρώπινο γένος, να στήσει και πάλι τις γκρεμισμένες γέφυρες επικοινωνίας με τον Θεό, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή του δόξα, να φανερώσει στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός ταπεινώθηκε βαθιά για να μας ανυψώσει, γεννήθηκε στον χρόνο για να υπερβούμε εμείς τον χρόνο, έλαβε την ανθρώπινη φύση για να την θέωση. Γι' αυτό γιορτάζουμε, χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε την εορτή της Γεννήσεως του Θεανθρώπου.

Η εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας, τα Χριστούγεννα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της πίστεως μας. Ανήκει στις Δεσποτικές εορτές, δηλαδή αναφέρεται σε ένα γεγονός της ζωής του Δεσπότη Χριστού και μαζί με το Πάσχα είναι οι κορυφαίες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Την ημέρα αυτή εορτάζουμε την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, την κάθοδο του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδας στον κόσμο. Ο Θεός έρχεται από τον ουρανό στη γη, για να ανέβει ο άνθρωπος από τη γη στον ουρανό.



(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΠΑΦΟΣ)

Οκτώ ημέρες μετά την Αγία Γέννηση εκ Παρθένου, οι γονείς του Χριστού τον οδήγησαν στον τόπο όπου οι Ιουδαίοι τελούσαν την περιτομή. Κατά την περιτομή έλαβε και το όνομα Ιησούς, το οποίο έδωσε ο άγγελος πριν ακόμη συλληφθεί από την



Παναγία μητέρα Του. Η περιτομή, την οποία εορτάζουμε και τιμούμε ως Δεσποτική εορτή, είναι η απάντηση σε όσους ισχυρίζονταν ότι ο Ιησούς εγεννήθη κατά φαντασίαν. Μετά την περιτομή επέστρεψε στην οικία Του, ζώντας ανθρώπινα και «προκόπτων εν ηλικία και σοφία και χάριτι».



Επίσης την ημέρα αυτή η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος είναι τόσο γνωστός όσο λίγοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αλλά και τόσο παρεξηγημένος όσο ελάχιστοι. Ενώ ήταν ένας ασκητής Επίσκοπος, ο οποίος εκοιμήθη σε ηλικία μόλις σαρανταεννέα ετών, τον παρουσιάζουν σαν ασπρομάλλη γέροντα, καλοζωϊσμένο, ντυμένο με κόκκινα χρώματα.

Γεννήθηκε το 329 μ.Χ. από ευσεβείς γονείς, τον εκ Πόντου Βασίλειο και την εκ Καππαδοκίας Εμέλλεια. Έζησε και ήκμασε στους χρόνους του Ουάλεντα, στον οποίο και απέδειξε την κακοδοξία του Αρείου. Έλαβε πολύπλευρη μόρφωση και δίδαξε φιλοσοφία, την οποία και έθεσε στην υπηρεσία της Ορθοδοξίας. Το 370 μ.Χ. ανήλθε στον αρχιερατικό θρόνο της Καισαρείας της Καππαδοκίας όπου και έδωσε πολλούς αγώνες υπέρ της ορθόδοξης πίστης. Συνέγραψε πλήθος θεολογικών, φιλοσοφικών, ηθικών έργων με τα οποία πολέμησε τις δοξασίες των αιρετικών και δίδαξε το ορθό χριστιανικό φρόνημα και τον χριστιανικό τρόπο ζωής. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του στον τομέα της φιλανθρωπίας ήταν η ίδρυση της “Βασιλειάδας”, συγκροτήματος με ευαγή ιδρύματα. Όντας τύπος ασθενικός εκοιμήθη πρόωρα στα 49 του χρόνια.



Με τη γιορτή των Φώτων ολοκληρώνονται οι γιορτές του Δωδεκαήμερου. Η έκφραση του λαού «κάθε Φώτα και Λαμπρή» είναι ενδεικτική της σπουδαιότητας της γιορτής αυτής.

ΕΙΚΟΝΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

*ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΥΣΤΥΠΙΟΣ ΜΟΡΦΟΥ*



Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας, η οποία θεοπίσθηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτισή του Ιησού Χριστού. Η ιστορία της βάπτισής έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί. Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν Εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να Τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη

να βαπτισθεί από Εκείνον. Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να Τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών, διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με τη μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στον βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).

Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με τον Θεό. Έτσι η Βάπτισή του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με την καθαρική χάρη του Αγίου Βαπτίσματος ο παλιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών.

Στην Εορτή των Θεοφανείων τελείται επίσης ο Μεγάλος Αγιασμός των υδάτων, σκοπός του οποίου είναι ο εξαγνισμός του νερού, αυτού του τόσο πολύτιμου

στοιχείου της φύσης. Το νερό αγιάζεται και γίνεται έτσι φορέας της χάρις του Θεού, με κύριο πάντοτε στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι γιορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλές αναμνήσεις κάποιων γεγονότων που έγιναν στο παρελθόν, αλλά είναι ευκαιρίες για μια προσωπική συνάντηση και μια βαθύτερη επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό.

Ο Χριστός ταπεινώνεται από αγάπη για μας, παίρνει τη δική μας μορφή και έρχεται να μας συναντήσει, να μας αγκαλιάσει, να κάνει τον πόνο και τα προβλήματά μας δικά Του. Έρχεται να γιατρέψει τις πληγές μας και να χαρίσει στις πονεμένες μας καρδιές την αληθινή ειρήνη, την αληθινή χαρά και την αληθινή αγάπη. Γίνεται για μας πατέρας, αδελφός, φίλος μέχρι και υπηρέτης μας, παραμένοντας όμως ταυτόχρονα και πάντα Θεός.



(ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ)

Ο Χριστός θα ξαναγεννηθεί σε λίγες μέρες, αλλά αυτή τη φορά σπήλαιο είναι ο κάθε άνθρωπος και φάτνη η κάθε ανθρώπινη καρδιά. Τις μέρες αυτές ο Χριστός τριγυρνάει ανάμεσά μας ψάχνοντας καρδιές έτοιμες, προετοιμασμένες για να Τον δεχτούν. Κτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και περιμένει να Του ανοίξουμε. Η καρδιά μας ανοίγει μόνο από μέσα. Ανοίγει μόνο όταν εμείς θέλουμε και μόνο σε όποιον εμείς θέλουμε.

Η χιλιοειπωμένη αυτές τις μέρες ευχή «Καλά Χριστούγεννα», μας οδηγεί στο βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα σημαίνει καλή εσωτερική προετοιμασία για να μπορέσει να γεννηθεί ο Χριστός στην καρδιά μας. Η γέννηση του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου δεν είναι θεωρητική, αλλά πραγματική. Και είναι τόσο δυνατή που μπορεί να μεταμορφώσει κυριολεκτικά τον άνθρωπο.

Ας προετοιμάσουμε σωστά τους εαυτούς μας και κυρίως τις καρδιές μας, για να είναι τα φετινά μας Χριστούγεννα καλά, και αν είναι καλά τότε θα είναι και πραγματικά!

Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

2022-2023